

Thema zomervakantie:

‘We gaan in 6 weken op reis over de hele wereld’



We zijn alweer aangekomen bij de zomervakantie. Zes weken vol plezier met allerlei leuke activiteiten die te maken hebben met verschillende landen.

U kunt uw kind tot 1 juli aanmelden en afmelden via Kindplanner.
Vanaf 09:30 uur start ons dagprogramma, graag voor die tijd zien wij alle kinderen binnen.
Wanneer er een uitstapje gepland staat, graag een rugzak met een lege beker meenemen. Wij zorgen dat de tas en beker gevuld wordt met eten en drinken

Locatie: IKC de Kindertuin
Telefoonnummer: 0624109081



Zomer VAKANTIE PROGRAMMA

Maandag 11 juli:

Om de vakantieopvang vrolijk te openen mag je vandaag verkleedt naar de BSO komen. Het is vandaag cowboy & indianendag! Zij komen uit Noord-Amerika toch? Hierbij hoort ook het cowboy en indianenspel dat we buiten op het schoolplein gaan spelen. In Noord-Amerika zijn ze ook super sportief en dus gaan we in de middag ook nog naar de gymzaal. Daar gaan we een hele leuke vorm van honkbal spelen en sluiten we af met Apenkooi!!



Dinsdag 12 juli:

Vandaag staat de dag in teken van bouwen en spelen bij de bouwspeeltuin Maeterlinck in Rotterdam. Er is op de wereld wel een bekend land die 20 jaar geleden nog niet zo groot was dan dat het nu is. Weten jullie al welke land wij bedoelen? Wij bedoelen het land Dubai. Wij zijn super benieuwd wat wij kunne bouwen in 1 dag!

Woensdag 13 juli:

In Nederland hebben we een plek vol met mooie bloemen en dat noemen we de Keukenhof en is dat is een van de grootste plekken in Nederland waar toeristen naar toe komen. We gaan er deze vakantie voor zorgen dat het bij ons in het lokaal ook een grote Keukenhof wordt. We gaan bloempotjes of bakjes schilderen en vervolgens zaadjes van bloemen/kruiden in planten. Jullie kunnen vervolgens de hele vakantie voor de bloemen/kruiden zorgen!

Donderdag 14 juli:

Vandaag gaan we naar Suriname. Dat is een klein land in Zuid-Amerika. Suriname staat bekend om haar lekkere eten en gezelligheid. Daarom gaan we vandaag ook Surinaams koken, haren vlechten in verschillende kleuren en we maken kennis met de Surinaamse kledendracht.



Vrijdag 15 juli:

Bij lekker weer gaan we vandaag op jacht door heel de wijk opzoek naar leuke plekken waar we kunnen spelen. De waterspeeltuin bij 't Palet gaan

we vandaag zeker even kijken en misschien weten jullie nog wat andere plekken? In de middag sluiten we af in de sporthal en maken we er daar een grote speeltuin van.



Zomer VAKANTIE PROGRAMMA

Maandag 18 juli:

Als je op vakantie gaat maak je natuurlijk leuke selfies. Dat kan ook in Maassluis! We lopen naar een leuke plek voor een foto en gaan deze meteen af laten drukken. Om je foto nog leuker te maken gaan we bij de BSO nog een lijstje voor bij de foto maken.



Dinsdag 19 juli:

Heel lang geleden trokken veel mensen naar Amerika omdat er iemand goud had gevonden. Goud is veel geld waard en dat is wat iedereen wilde; rijk worden. Vandaag gaan we ook eens kijken wie er goudklompjes kan vinden.

Woensdag 20 juli:

Vandaag gaan we met de busjes naar het Plaswijckpark. Daar heb je een grote speeltuin en veel attracties. We gaan er een leuke dag van maken. Vergeet deze dag niet een tas vol met schone kleren mee te nemen. Zwemkleding mag ook meegenomen worden i.v.m. waterpret in het park.



Donderdag 21 juli:

Vandaag gaan wij allerlei sportieve spellen doen zoals badminton. Deze sport wordt veel gespeeld in China. Ook gaan we vandaag het spel Jeu de boules spelen dit wordt dan weer vaak in Frankrijk gespeeld en we sluiten deze sportieve dag af met estafette. Dus zorg ervoor dat je vandaag je sportieve outfit aantrekt!

Vrijdag 22 juli:

Koekjes bakken wie is daar nou niet gek op? Wisten jullie al dat Eva is geboren in Hongarije? Dat is een land midden in Europa! Eva heeft nog een Hongaarse vriendin in de buurt wonen die heerlijke koekjes kan bakken en zij komt dat vandaag met jullie doen. Dat wordt smullen!



Zomer VAKANTIE PROGRAMMA

Maandag 25 juli:

Vandaag zijn we toerist in eigen land en zien we de BSO veranderen in Amsterdam. Amsterdam staat om vele dingen bekend, maar staat ook zeker bekend door de vele kunst die daar te vinden is. Deze dag staat dan ook in het teken van kunst. We gaan vandaag een portret maken van iemand bij de BSO. Je mag tijdens het maken van het portret nog niet zeggen wie je een portret maakt, want daar komen we pas achter in het spel dat we later die dag gaan spelen.

Dinsdag 26 juli:

Uit België komen de heerlijke wafels. Vandaag gaan wij deze versieren, zodat ze nog lekkerder worden en er ook gezellig uit zien.

Woensdag 27 juli:

Italië staat bekend om hun heerlijke gerechten en vandaag gaan wij dan ook pasta maken. Maar welke ingrediënten moeten er allemaal in een pastagerecht? Tomaten en natuurlijk ook saus. Weten jullie er nog een aantal?

Donderdag 28 juli:

Vandaag gaan we weer weg met de busjes! We gaan naar het maritiem museum in Rotterdam, Daar kan je echt van alles doen. Je kan er schepen bekijken en er zit ook een speeltuin. Je kan er zelf varen met een bootje! Kortom weer een super leuke dag om alles energie kwijt te kunnen.



Vrijdag 29 juli:

Yoi tsuitachi! Dat is Japans voor goedendag. Japan staat bekend om zijn vele tempels en wij gaan in de ochtend onze eigen tempels verven op groot papier. In de middag gaan we Japans koken en dan gaan we sushi maken. Dat is typisch Japans eten dat bestaat uit rijst, groenten en vaak in combinatie met vlees of vis. Dit gaan we dan natuurlijk ook op Japanse wijze proberen te eten en dus gaan we de sushi proberen te eten met stokjes. Wie kan dat al?



Zomer VAKANTIE PROGRAMMA

Maandag 1 augustus:

De hoofdstad van Italië is Rome. Daar komen de Romeinen vandaan. Maar ook de houten pop met de lange neus; Pinokkio. We gaan kijken of het lukt om in kleine groepjes Romeinen of een Pinokkio te maken met hout, spijkers en andere materialen. Dat wordt dus timmeren vandaag! Na afloop kunnen we ook traditionele Italiaanse ijs eten! Zijn dat waterijsjes, magnums of is dat schepijs?

Dinsdag 2 augustus:

De jongste kinderen gaan vandaag lekker genieten van het lekker weer. Buiten op het plein wordt het een grote waterspeeltuin. Daarna gaan we lekker koken in het thema van vandaag Amerika. Nou staan ze in Amerika niet bekend om hun gezonde eten. Maar wij gaan vandaag gezonde hotdogs maken en ook nog eens Amerikaanse pannenkoeken. Met de oudste kinderen gaan we vandaag richting Dol-fijn! Heerlijk zwemmen en glijden van de glijbaan. Wisten jullie dat Michael Phelps uit de Verenigde staten 23x een gouden medaille heeft gewonnen bij de Olympische spelen?

Woensdag 3 augustus:

Deze woensdag zijn we echt even op vakantie en gaan we rustig genieten van de vakantie. We maken er vandaag een ware bioscoop van met popcorn. Daarnaast gaan we typisch Spaans drankje erbij maken om tijdens de film te drinken. Dat typische Spaanse drankje is Sangria. Een lekker tropisch drankje met wat fruit. Heerlijk!

Donderdag 4 augustus:

We gaan vandaag met verschillende landen strijden om de titel. Met verschillende sportieve activiteiten zullen we de strijd aan gaan. Wie is de snelste, sterkste of slimste. We gaan erachter komen tijdens het Europees sport competitie! Ben jij er klaar voor?

Vrijdag 5 augustus:

De laatste dag van deze week gaan we lekker spelen bij de natuurspeeltuin Avonturis in Maassluis. Voor de meeste bekend terrein, maar wel garantie voor plezier! Hier kunnen we lekker hutten maken, verstoppertje spelen en ons lijkt het leuk dat de oudste kinderen hier vandaag een speurtocht geven voor de kleinste kinderen. Op naar een leuke dag bij Avonturis!



Zomer VAKANTIE PROGRAMMA

Maandag 8 augustus:

Aan het begin van deze week is het weer tijd om met de busjes op stap te gaan. We gaan lekker naar het Klauterwoud in de Broekpolder. Hier kunnen we heerlijk spelen en natuurlijk klauteren. Neem voor de zekerheid extra kleren mee, want het is moeilijk om hier schoon te blijven.

Dinsdag 9 augustus:

In Frankrijk is ook veel te doen. Wat weet jij allemaal over Frankrijk? Er komen veel bekende schilders vandaan. Vandaag gaan wij ook schilderen. Een zelfportret of misschien in tweetallen elkaar schilderen? Stokbrood komt ook uit Frankrijk. Dat gaan we tussen de middag lekker eten!

Woensdag 10 augustus:

Deze dag gaan we een quiz met vragen over Zuid-Amerika maken. We lopen door de wijk en bij een goed antwoord gaan we de goede kant op, maar bij een fout antwoord gaan we de verkeerde kant op. Zullen we onze leuke eindbestemming halen? Wij zijn heel benieuwd!

Donderdag 11 augustus:

Voor de tweede keer deze vakantie gaan we weer naar Japan. Vandaag gaan we in de ochtend behendigheids spelletjes met sushistokjes doen. In de middag gaan we in de speeltuin er weer een ware waterspeeltuin van maken. Je mag je waterpistool of ander speelgoed dat met water te maken heeft meenemen naar de BSO!

Vrijdag 12 augustus:

Bij het thema landen heb je soms ook helaas oorlogen. Maar bij ons is het een spel, we gaan we het spel ik verklaar de oorlog spelen. Welk land pik jij in van je tegenstander?



Zomer VAKANTIE PROGRAMMA

Maandag 15 augustus:

In deze vakantie hebben jullie waarschijnlijk ook heerlijk uitgeslapen. In je eigen bed, in een hotel misschien, bij een vriend of vriendin maar misschien ook in een tent. Wie is er goed in het bouwen van een tent? Wat heb je allemaal nodig om een tent te bouwen? Als je goed met elkaar samenwerkt gaat het zeker lukken!

Dinsdag 16 augustus:

De grootste jungle van de hele wereld ligt in Brazilië en heeft als naam de Amazone! Vandaag gaan we naar de Speeldernis in Rotterdam en dat is dan onze eigen grote jungle. Lekker spelen in het water, hutten maken en klimmen en klauteren door de bomen. Om echte stoere kinderen in de jungle te zijn kleuren we in de ochtend een bandana in en die mag je dan bij de Speeldernis dragen!



Woensdag 17 augustus:

In allerlei landen wordt er graag muziek gemaakt. Vandaag gaan wij zelf instrumenten maken bijvoorbeeld een soort sambabal, wisten jullie al dat deze oorspronkelijk uit Zuid- en Midden-Amerika komen? Of een soort trommel, wisten jullie dat de eerste trommels in China gevonden zijn? En natuurlijk mag je ook zelf je eigen instrument bedenken!

Donderdag 18 augustus:

Vandaag gaan we naar Egypte. Egypte ligt in Afrika en staat bekend om haar piramides maar ook het eten is daar lekker. Dus gaan we heerlijke falafel maken en opeten. We gaan piramides knutselen en ons zelf als mummie vermommen.



Vrijdag 19 augustus:

Bij landen hoort ook water en het Verenigd Koninkrijk is een echt waterland. Weet jij uit welke landen het Verenigd Koninkrijk bestaat? Wij gaan vandaag dan een watergevecht houden en waterestafette spelen! Het is bijna een garantie dat je vandaag nat wordt, dus vergeet niet extra kleren of een zwembroek mee te nemen.

